

Een ongeval met dodelijke afloop in Leeuwarden

Heibazen, dat zijn ze: de drie broers Minne, Tjalling en Hendrik van der Woude. Het is ongetwijfeld een arbeidszaam leven van keihard werken geblazen en een vetpot zal het ook bepaald niet geweest zijn. Dat het daarnaast ook nog eens bijzonder gevaarlijk, ja zelfs levensbedreigend werk kan zijn, laat de onderstaande geschiedenis zien: het verhaal over het tragische ongeval dat de jonge Hendrik Meinderts van der Woude in Leeuwarden overkomt.



De heibazen werkten klaarblijkelijk overal waar geld te verdienen was. In juli 1900 bijvoorbeeld wordt er gewerkt in Leeuwarden. Niet duidelijk is of alle broers daar gewerkt hebben. Hendrik de jongste van het stel, vindt dan in ieder geval emplooi in de Friese hoofdstad bij werkzaamheden aan de spoorbrug over de Potmarge. Hendrik verdient bij die klus de kost als machinist.

Op woensdag 25 juli, rond de klok van drie, schrikken de aanwezige arbeiders op door een heftig tumult. Er is een ongeval gebeurd, een zeer ernstig ongeluk, dat is vanaf het begin wel duidelijk. De broers Leemburg zijn bezig om oude heipalen uit de grond te trekken. Daartoe hebben zij een stoomlier en takels geplaatst. Plotseling breekt echter één van de benen van het juk, waarin de takels hangen. De zware balk stort neer: precies op de plek Hendrik Meinderts van der Woude zich bevindt. De onfortuinlijke Hendrik moet het gevaarte nauwelijks hebben zien aankomen, maar de balk komt precies op zijn hoofd terecht. De zwaargewonde machinist wordt in allerijl naar het Stadsziekenhuis aan het Blokhuisplein in de Friese hoofdstad

gebracht. Medische zorg mag echter niet meer baten: een uur later is Hendrik overleden, slechts 32 jaren oud. Precies tien dagen voor die fatale dag heeft hij die verjaardag gevierd. De gebeurtenissen vallen makkelijk en schijnbaar objectief te reconstrueren. Het onvoorstelbare drama in het leven van een gezin blijft, ook na meer dan honderd jaar, maar zeker voor de directe nabestaanden. Hendriks jonge vrouw, Henderkien van der Woude-Talens, blijft achter met een klein kind, de zesjarige Meindert.



Links: Tjalling Meinderts van der Woude, voor hem zijn eerste vrouw: Geertje de Vries. Rechts: Hendrik Meinderts van der Woude, voor hem Henderkien Talens

Er zijn natuurlijk bescheiden bewaard gebleven van de noodlottige gebeurtenissen op die julidag in 1900. De aangifte van overlijden geschiedt de dag erna. Aangevers zijn Douwe Roorda, oud 43 jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie en boekhouder van het Stadsziekenhuis en Arjen van Buren, oud 36 jaren, van beroep aanspreker (begravenisondernemer). Zij vullen op het gemeentehuis van Leeuwarden twee formlieren in. Ten eerste deden zij 'aangifte van een lijk', daarnaast deden zij de aangifte van overlijden voor de burgerlijke stand. Daaruit valt het leven van Hendrik in een notendop te reconstrueren. Het gezin woonde op dat moment in Leeuwarden, in de Groeneweg. Hendrik Meinderts van der Woude is geboren te Assen op 15 juli 1868 en hij verdient zijn brood als machinist en heibaas. Hij trouwt te Assen op 29 april 1891 Henderkien Talens, geboren te Assen op 1 februari 1870 en overleden te Wedde op 27 januari 1924, dochter van Freerk Talens en Frederika Wolfgram.

Hendrik was de jongste zoon van Meiderr Tjallings van der Woude en Froukje Minnes Weima. Zijn vader heeft de droeve gebeurtenissen niet meer mee hoeven maken, hij was

namelijk al in 1896 overleden. Zijn oude moeder moest op haar leeftijd (ze was van 1824) nog door dit verdriet heen. Ik weet niet hoe het exact is afgelopen met het gezin van Hendrik. Zij zullen wel teruggekeerd zijn naar Groningen. Opmerkelijk is, dat Hendriks zoon Meindert maar liefst acht kinderen kreeg. Zes jongens en twee meisjes. Die tak van de familie nam alsnog die grootte aan, die past bij Van der Woudes. En zo hoort het ook!

—
LEEWARDEN, 25 Juli.

Stadsnieuws.

In de civiele zitting van het Gerechtshof alhier is heden de heer mr. H. Frima Jr., advocaat en procureur te Groningen, beëdigd als rechter-plaatsvervanger in de Arr.-Rechtbank aldaar.

Daarna is de heer mr. G. J. W. van Tricht beëdigd als officier van justitie bij de Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Door een noodlottig toeval stortte heden namiddag te ongeveer 3 uur de **heistelling** in bij de spoorbrug over de **Potmarge**. De machinist van de stoomhel, H. van der Woude, 32 jaar, wonende Groeneweg alhier, werd aan het hoofd gewond.

Hij is naar het Stads-Ziekenhuis overgebracht, waar hij kort daarna overleed.

De ongelukkige laat eene weduwe na met één kind.

Wij brengen in herinnering, dat de gelegenheid om kaarten te bekomen voor het Vrijdag namiddag 7½ uur in den Prinsentuin te geven concert door de Koninklijke Militaire Kapel van het regiment grenadiers en jagers, directeur de heer N. A. Bouwman, is verlengd tot morgen (Donderdag) middag 12 uur.

De bekende kunstcriticus Hugo Nolthenius te Utrecht schreef onlangs, dat de kapel weder haar ouden roem, ten tijde van de Dunklers (vader en zoon) had terug bekomen.

Uit navolgend programma zal men zien, dat een keur van werken zal worden ten gehoore gebracht:

1. Feestmarsch, Bouwman. 2. Ouverture Guillaume Tell, arr. Dunkler, Rossini. 3. Valse de Concert, Durand. 4. Träumerei, Schumann. 5. Fantaisie sur Carmen de Bizet (op verzoek), Bouwman. 6. Ouverture Freischütz, arr. Dunkler, v. Weber. 7. Méditation de l'Opéra Faust, Gounod. 8. a. Negerdans, Sousa; b. Solvejg's lied uit de 2e Peer Gynt-Suite, Grieg. 9. Fantaisie Lohengrin, Wagner.